



In augustus 1919 werd  
Cees Joustra geboren.



Cees was een goede leerling maar  
haalde ook wel eens kattenkwaad uit  
op het schoolplein – tot grote frustratie  
van de schoolmeester.



Na de lagere school ging Cees naar de MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs).

Hij haalde zijn diploma, iets waar zijn ouders én de schoolmeester van de lagere school trots op waren.

Cees was goed in rekenen en kreeg een baan op het accountantskantoor van de heer Vlas in Sneek.



Hij trad in dienst en werd in Zeeland gestationeerd. Bouk moest tot zijn grote spijt achterblijven in Fryslân maar gelukkig kreeg hij niet lang daarna een baan als rijksadministrateur (in Fryslân).



De Tweede Wereldoorlog brak uit en Cees kreeg een baan op het distributiekantoor. Vanuit zijn functie bij dit kantoor hielp hij het verzet.



Helaas bleef zijn verzetswerk niet onopgemerkt en werd hij samen met veertien anderen gearresteerd door de bezetter. Ongeveer zes weken zaten ze in Leeuwarden in de gevangenis, waarna ze op transport naar Kamp Amersfoort werden gezet. Cees werd gekoppeld aan timmerman Rients.

In Kamp Amersfoort kreeg hij keukendienst: hij moest aardappels schillen met zijn ploeggenoten uit het verzet.



In Utrecht vond de rechtszaak van Cees plaats. Hij werd veroordeeld tot acht jaar gevangenis en werd op transport naar Duitsland gezet. Zijn ouders en Bouk kregen in het Duits bericht over de uitspraak.



In Siegburg, Duitsland kwamen Cees en Riens terecht in het tuchthuis. Het stikte er van de luizen, die vooral 's nachts 'op bevel van Hitler' veel overlast gaven.



In Mulheim scheidden de wegen van Cees en Rients zich: de timmerwerkzaamheden waren niet geschikt voor Cees.

In de barakken in Mulheim zat tevens een Tsjechische schaakkampioen vast.

Cees en de Tsjech speelden regelmatig een potje schaak en waarachtig, Cees won!



Bij een bombardement vloog Cees' barak in brand. Hij probeerde te redden wat er te redden viel maar het vuur woedde te hevig en hij moest al gauw de aftocht blazen.

Het portret van Bouk – zijn grootste schat – kon hij gelukkig nog net uit de brandende barak redden.



De oorlog was voorbij, Cees werd vrijgelaten. In de Bloemenmaand (mei) kwam hij thuis in Easterein. De gevangenschap had veel van hem gevergd en hij werd dan ook ziek.

Zijn Bouk verzorgde hem dag en nacht en hij knapte weer op. Hij kreeg een baan op Texel en wilde daar wonen met Bouk, maar er waren geen huizen beschikbaar.

Omdat Cees en Bouk tóch graag op Texel wilden wonen, vervolgden ze hun zoektocht naar een huis. Uiteindelijk kwam er een woning vrij die ze konden betrekken en op 2 juli 1947 trouwde het stel waarna ze naar Texel vertrokken.

De beste wensen voor het bruidspaar!